

# Voorwoord burgemeester

Foreword mayor



Voor u ligt een uniek boek over de sleutelstad Leiden. Het boek vertelt het verhaal over deze 'Parel van het Hollands Land' en haar bewoners. Niet alleen verhalen uit de rijke historie van de stad, zoals Leids Ontzet op 3 October 1574, maar ook verhalen van Leidenaars van nu.

Leiden is bijzonder, is een stad om te ontdekken, iedere keer opnieuw. Niet voor niets is 'Leiden, stad van ontdekkingen' het motto. Lopend door de oude monumentale binnenstad, op de Burcht, in de buurt van de Pieterskerk of bij de Hooglandse Kerk, voel je de historie. Je treedt er in de voetsporen van graaf Floris V, 'der keerlen Gods', van Rembrandt van Rijn, onze nationale trots, 'the Pilgrims, the founding fathers of America' of van Thorbecke, de grondvester van ons huidige staatsbestel. De grachten en de beide takken van de Rijn, de talloze bruggetjes, de prachtige gevels en de vele hofjes, ze maken duidelijk dat Leiden een prachtige en sfeervolle stad is. De vele terrasjes, restaurants en grote musea maken het beeld compleet.

Leiden is ook een academische stad, met de oudste universiteit van ons land. De talloze wetenschappelijke vondsten die hier zijn (en nog steeds worden) gedaan bewijzen dat de stad ook in dat opzicht een stad van ontdekkingen is. De (buitenlandse) studenten en onderzoekers zorgen bovendien voor een levendige sfeer.

Dit boek geeft u een mooie indruk van Leiden en haar inwoners. Maar, er gaat niets boven het zelf ontdekken van Leiden. Iedere keer weer opnieuw zijn er nieuwe dingen te ontdekken. Leiden is een stad die je blijft boeien, of je nu een bezoeker of inwoner bent.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier en hoop u binnenkort te mogen begroeten in onze mooie stad.

**Henri Lenferink**  
Burgemeester van Leiden